

Wij willen graag samen met u afscheid nemen van Arie op donderdag 25 april om 14.00 uur in Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te Alblasserdam.

Aansluitend begeleiden wij Arie lopend naar zijn rustplaats op de Algemene begraafplaats, Kerkstraat 205 te Alblasserdam.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Landvast.

Liever geen bezoek aan huis.

Wij hebben niet eens afscheid genomen, er was niets dat ons deed beseffen dat jij misschien wel eens niet terug zou komen.

Diep bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor de mooie herinneringen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn zorgzame man, onze vader, schoonvader, trotse opa, overopa en baasje

Arie Bochanen

29 mei 1926

19 april 2013

Wij zijn verslagen

Irma Bochanen – van Ree

Ger en Sjanie

Jacqueline en Jan

Tom, Lars

Marcel en Sandra

Lisanne, Esmee

Marian en Sjaak

Bianca, *Aaron*

Raymond en Patricia

Sandra en Bram

Nadia

Martin en Jannie

Ben en Yvonne

Robbin en Marja

Bennie

Anja

Rosalie en Rick

Stephanie

Lucinda

Katinka

Jolanda

Demi, Romy

 *Cheeco, Bobby*

Vinkenpolderweg 32
2952 AV Alblasserdam